

Koreakriget

År 1950 - 1953

Idag finns Nordkorea (22 miljoner invånare, huvudstad Pyongyang) respektive Sydkorea (48 miljoner invånare, huvudstad Seoul). I april 2012 var det ett väldigt rabalder kring att Nordkorea skulle skjuta upp en satellit i rymden. När andra länder skjuter upp satelliter brukar det inte vara så stor mediabevakning men när ett land som Nordkorea ska skjuta upp någonting så är framförallt Sydkorea men även resten av världen oroliga. Det beror på att det råder en osäker fred mellan Nordkorea och Sydkorea. Den är ett resultat av Koreakriget som varade mellan 1950 och 1953. Kriget krävde ca 5 miljoner människoliv.

Orsaker

I slutskedet av andra världskriget beslutade USA och Sovjetunionen att de skulle ha fred sinsemellan. Fortsättningen blev ett kallt krig emellan dem. Deras kalla krig spreds över hela världen, bl.a. till Korea. Sovjetunionen invaderade norra Korea 1945 som en del av kriget mot Japan. Korea var då en Japansk koloni sedan 1910. USA föreslog då, vilket accepterades, att Korea provisoriskt skulle delas i två delar, Nord respektive Sydkorea, vid 38:e breddgraden. USA:s dåvarande president Harry S. Truman (president 1945-1953) hade skrivit "Trumandoktrinen" som löd "fria folk som kämpar mot väpnade minoriteter eller externt tryck syftande till att betvinga dem", vilket innebar att USA skulle stödja och hjälpa minoriteter som blev nedtryckta av kommunister och förhindra kommunismens spridning. Det blev en s.k ideologisk konflikt i Korea. Nordkorea blev kommunistiskt eftersom de hade ett sovjetiskt styre, och Sydkorea var kapitalistiskt eftersom de hade ett amerikanskt styre. Det blev en officiell delning av Korea via FN under slutet av 1940-talet. Den största orsaken till koreakriget var alltså konflikten mellan USA och Sovjetunionen.

Förlopp

Året 1950 bröt Koreakriget ut. Nordkorea förflyttade sina trupper söderut. Den 25 juni 1950 invaderade Nordkorea syd. Förklaringen från Nordkorea var att Sydkorea planerade att ockupera dem. Kriget trappades upp när de Nordkoreanska trupperna kom längre och längre söderut. USA satte sedan in trupper ifrån FN. I augusti sattes sedan australienska, amerikanska, kanadensiska, holländska och nya zeeländska trupper in. I Kalla kriget var det kapprustning mellan Sovjetunionen och USA om vem som hade mest och bäst kärnvapen. Där hade USA ett klart övertag. Denna kapprustningen förekom även i Koreakriget. I en presskonferens berättade Truman att USA inte uteslöt att använda kärnvapen i Koreakriget.

Den amerikanska generalen Douglas MacArthur, som var Trumans befälhavare, nöjde sig inte med att återställa den gräns som först satts ut, vid 38:e breddgraden. Han försökte sig istället på att erövra Nordkorea. Kina hade sen tidigare varnat för att de inte skulle acceptera om något sådant inträffade. MacArthur tog det hela inte på allvar och trupperna fortsatte mot floden Yalu vid Kinas gräns. Kina skickade då hundratusentals soldater och drev tillbaka styrkorna. MacArthur blev avskedad 1951 för att han var ovillig att lyda order och Truman ville ha en pålitlig befälhavare. Ett exempel på detta är MacArthurs intresse för kärnvapen. Han beställde kärnvapendelar till den amerikanska basen Okinawa utan lov.

Samma år (1951) föreslog Sovjet ett krigsstillestånd som Nordkoreas ledare accepterade. Det dröjde inte länge förrän förhandlingarna brakade samman eftersom trupper inte

flyttades från områdena. Man började sedan med förhandlingar om krigsfångeutväxlingar 1952. Även dessa förhandlingar brakade samman och striderna fortsatte. År 1953 meddelade Sydkoreas president, efter påtryckningar av USA, att de inte var emot vapenstillestånd. Även detta år inledde kommunisterna en sista attack. Den 27 juli 1953 undertecknades ett avtal om eld upphör och kriget blev därmed avslutat. Delningen i Nordkorea respektive Sydkorea blev vid den 38:e breddgraden.

Följder

Efter att koreakriget avslutats blev det en osäker fred, dvs att ett krig kunde starta när som helst igen. Under de senaste tjugo åren så har både Sydkorea och Nordkorea utvecklats men åt varsitt håll. Sydkorea har utvecklats demokratiskt medan Nordkorea har fortsatt att vara en isolerad kommunistisk diktatur. År 1998 gick Sydkoreas president ut med den så kallade "solskenspolitiken", vilket innebar att de skulle ha en mildare behandling gentemot Nordkorea, vilket gjorde relationen mellan Nord och Sydkorea bättre. Senare bytte man till en "ge-och-ta-politik" vilket Nordkorea inte gillade. Idag finns det en kommission, Military Armistice Commission (MAC), där Sydkorea, Nordkorea, Kina och USA och andra ingår som jobbar för vapenvilan och löser konflikter som uppstår. Det är fortfarande en osäker fred och flera tillfälliga strider har förekommit genom åren men det finns en vilja att undvika ett nytt krig.

Hur skulle man kunna förhindra detta?

Ett sätt att undvika kriget i Korea från början hade varit att USA hade låtit Sovjet ockupera hela Korea. Då hade Korea blivit kommunistiskt. Hur Korea i så fall hade sett ut idag vet man inte. I Europa så har kommunistiska länder blivit demokratiska sedan dess medan andra har förblivit kommunistiska eller utvecklats till diktaturer.

Sammanfattning

Idag är Korea två länder, Nordkorea och Sydkorea men år 1945 var Korea fortfarande ett land. Det blev sedan delat i Syd respektive Nordkorea p.g.a det kalla kriget mellan Sovjetunionen och USA. I Koreakriget som bröt ut 1950 deltog även trupper från USA, Nya Zeeland, Australien, Holland och Canada. Förhandlingar hölls men brakade samman flera gånger. Den 27 juli 1953 avslutades kriget. Det blev en osäker fred mellan Nord och Sydkorea och denna osäkerheten gäller fortfarande idag. Efter kriget utvecklades Nordkorea till en diktatur och Sydkorea utvecklades till en demokrati. Sedan krigets slut har man försökt med olika metoder för att behålla freden, t.ex "solskenspolitiken". Både Nordkorea och Sydkorea ingår i en kommission (MAC) som jobbar för att bevara freden. Det viktigaste för Nord och Sydkorea även idag är att bevara deras fred, även en osäker sådan.

Källor

Hemsidor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman

Sidan ändrades senast den 30 augusti 2012 kl. 20.44.
Jag hittade källan 19 oktober.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur

Sidan ändrades senast den 16 augusti 2012 kl. 15.47.
Jag hittade källan 19 oktober.

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Trumandoktrinen>

Sidan ändrades senast den 2 april 2012 kl. 14.47.
Jag hittade källan 19 oktober.

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Koreakriget>

Sidan ändrades senast den 17 september 2012 kl. 08.48.
Jag hittade källan den 19 oktober.

w.adjunkten.com/Koreakriget%201950.htm

[http://www.landguiden.se/Konflikter/~link.aspx?
_id=EF1D74956F884AF7A26CF5ABC233D48F&z=z](http://www.landguiden.se/Konflikter/~link.aspx?_id=EF1D74956F884AF7A26CF5ABC233D48F&z=z)

Digitala tidningar:

[http://www.popularhistoria.se/artiklar/koreakriget-1950-53/
Lars Ericson Wolke](http://www.popularhistoria.se/artiklar/koreakriget-1950-53/Lars_Ericson_Wolke)

http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-osakra-fredens-mojligheter_4911443.svd
Gabriel Jonsson

Böcker:

Författare	Utgivningsår	Titel	Förlag
Erik Nilsson Hans Olofsson Rolf Uppström	2003	Punkt SO Historia A Del 3	Gleerups Utbildning AB

Övriga källor:

Samtal med mamma kring krisen 2012.